

שְׁלוֹמִית בּוֹנֶה סֶכֶה, מִאֲרַת וַיִּרְקֶה, עַל כֵּן הִיא עֹסֶקֶה הַיּוֹם! וְאִין זוֹ סֶתֶם סֶכֶה, מִאֲרַת וַיִּרְקֶה, שְׁלוֹמִית בּוֹנֶה סֶכֶת שְׁלוֹם!	Shlomit bonah soekah Moe'eret viy'roekah Al ken hi asoekah hayom Ve'ein zo stam soekah Mu'eret viy'rukah Shlomit bonah soekat shalom	Een loofhut bouwt Shlomit, een hut van groen en licht, het is veel werk zoals je ziet. Speciaal wil zij dit doen, een hut vol licht en groen. Een vredesloofhut bouwt Shlomit.
הִיא לֹא תִשְׁכַּח לְשִׁים לוֹלֵב וְהַדְּסִים עֲנַף שֶׁל עֲרָבָה יֶרֶק, רִמּוֹן בְּתוֹךְ עֲלִיו וְכָל פְּרוֹת הַסֵּתוֹ עִם רֵיחַ בְּסִתָּנִים רְחוֹק.	Hi lo tish'kach lasim Loelav vahadasim Anaf shel aravah yarok Rimon betoch alav Vechol perot hastav Im re'ach boestanim rachok	Bij 't bouwen van het dak een groene wilgentak, een palmtak en de mirre geurt. Granaatappel er bij, veel vruchten op een rij, wat naar een verre boomgaard geurt.
וְכַשֵּׁ שְׁלוֹמִית תֹּאמֶר: הַבֵּיטוּ, זֶה נִגְמַר יִקְרֶה דָּבָר נִפְלֵא פְתָאוֹם יָבוֹאוּ הַשְּׂכָנִים כָּל־ם בְּהִמּוֹנִים וְלִכְלֵם יִהְיֶה מְקוֹם!	Oech'she Shlomit tomar Habitoe, zeh nigmar Yikreh davar nifla pit'om Yavo'oe hash'chenim Koelam bahamonim – Oelechoelam yihyeh makom!	Dan zegt Shlomit zomaar: De loofhut is nu klaar. Gebeurt er iets dat elk verbaast. Veel mensen uit de buurt komen_zien, wat er gebeurt, voor iedereen is er een plaats.
וְאִז מִתּוֹךְ הַסֶּכֶךְ יִצִּץ לוֹ וַיִּזְרַח כּוֹכָב בְּהִיר כִּיְהוֹלֹם שְׁלוֹם, סֶכֶת פְּלָאִים מֵה טוֹב וּמֵה נְעִים שְׁלוֹמִית בְּנִתָּה סֶכֶת שְׁלוֹם!	Ve'az mitoch has'chach Yatzitz lo veyiz'rach Kochav bahir keyahalom Shalom soekat p'laim Mah tov oemah na'im – Shlomit bantah soekat shalom!	Plots schijnt er door het dak zo fel als diamant, een ster zoals je zelden ziet. Hoe lieflijk en hoe goed, een wonder, deez' Soekot, en vredesloofhut bouwt Shlomit.