

Sometimes I lay under the moon  
And thank God I'm breathing  
Then I pray  
Don't take me soon  
'Cause I am here for a reason

Sometimes in my tears I drown  
But I never let it get me down  
So when negativity surrounds  
I know some day it'll all turn around because  
All my life I've been waiting for

I've been praying for  
For the people to say  
That we don't wanna fight no more  
There will be no more wars  
And our children will play  
One day (one day)

All my life I've been waiting for  
I've been praying for  
For the people to say  
That we don't wanna fight no more  
There will be no more wars  
And our children will play  
One day (one day)

One day this all will change  
Treat people the same  
Stop with the violence  
Down with the hate

One day we'll all be free  
And proud to be under the same sun  
Singing songs of freedom like  
Wooyo oooo  
One day

All my life I've been waiting for  
I've been praying for  
For the people to say  
That we don't wanna fight no more  
There will be no more wars  
And our children will play  
One day (one day)

Soms lig ik onder de maan  
En Godzijdank haal ik adem.  
Dan bid ik  
Neem me niet snel mee,  
want ik ben hier met een reden.

Soms verdrink ik in mijn tranen  
Maar ik laat me er nooit door terneer drukken  
Dus als de negativiteit mij omringt,  
weet ik dat op een dag alles zal veranderen.  
Mijn hele leven heb ik er op gewacht

Ik heb ervoor gebeden,  
dat de mensen zullen zeggen  
dat we niet meer willen vechten.  
Er zullen geen oorlogen meer zijn,  
en onze kinderen zullen spelen  
Op een dag (op een dag)

Mijn hele leven heb ik er op gewacht  
Ik heb er om gebeden  
dat de mensen zullen zeggen  
dat we niet meer willen vechten.  
Er zullen geen oorlogen meer zijn,  
en onze kinderen zullen spelen  
Op een dag (op een dag)

Op een dag zal dit allemaal veranderen.  
Behandel de mensen gelijk.  
Stop met het geweld.  
Weg met de haat.

Op een dag zullen we allemaal vrij zijn.  
En trots om onder dezelfde zon te leven.  
We zingen van vrijheidsliederen zoals  
Wooyo oooooo oo...  
Op een dag

Mijn hele leven heb ik er op gewacht,  
ik heb ervoor gebeden,  
dat de mensen zullen zeggen  
dat we niet meer willen vechten.  
Er zullen geen oorlogen meer zijn,  
en onze kinderen zullen spelen.  
Op een dag (op een dag)