

קטַנְתִּי מִכֹּל הַחַסְדִּים וּמִכֹּל-הָאֱמֶת אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אֵת-עַבְדְּךָ	Katonti mikol hachasadim oemikol ha'emet asher asita et-avdecha.	Ik ben te gering voor alle gunstbewijzen en alle trouw die U betoonde aan Uw knecht
כִּי בַמַּקְלִי עֲבַרְתִּי אֶת-הַיַּרְדֵּן הַזֶּה וְעַתָּה הֵייתִי לְשֵׁנֵי מַחֲנֹת	Ki vemakli avarti et hayarden hazeh veatah hayiti lishnei machanot.	Want met mijn staf stak ik deze Jordaan over, en nu ben ik tot twee legers geworden.
הַצִּילֵנִי נָא, הַצִּילֵנִי נָא הַצִּילֵנִי נָא	Hatzileini na, Hatzileini na, Hatzileini na...	Red mij, red mij, red mij
כִּי-חַסְדֶּךָ גָדוֹל עָלַי כִּי-חַסְדֶּךָ גָדוֹל עָלַי	Ki chasdecha gadol alay, Ki chasdecha gadol alay.	Want groot is uw genade voor mij, Want groot is uw genade voor mij.
וְהִצַּלְתָּ נַפְשִׁי מִשְׂאוֹל תַּחְתֵּיהָ	vehitzalta nafshi mish'e'ol tachteyha.	En U hebt mijn ziel bevrijd uit de laagste onderwereld