

Toen Paulus zijn brief schreef aan de eerste gelovigen in Rome, waarschuwde hij ze meerdere malen voor hun relatie met hun Joodse broeders en zusters, door wie zij de redding ontvangen hadden. *Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten?* Dan reageert hij direct op zijn eigen vraag: *Volstrekt niet! God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft!* *Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen (uit de volken) gekomen, om Israël tot na-ijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!* (Romeinen 11:1-2, 11-12). Paulus zag dat de 'volheid' van Israël, voor de volken een nog grotere rijkdom zou betekenen. In Romeinen 11: 25-26 zegt hij: ... *een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden.* Iets in de 'volheid' van de volken brengt de redding aan Israël. De 'volheid' van Israël brengt echter een grotere rijkdom aan de volken. De 'volheid' van Israël en de 'volheid' van de volken, dat is het onderwerp van het boek van Eitan. ~ *Don Finto*



**Eitan and Connie Shishkoff** kwamen in 1972 tot geloof in Yeshua. Ze leefden als hippies in de bergen van New Mexico, USA. In de periode 1981-1992 diende Eitan de *Beth Messiah Gemeente* in Maryland. Gedurende de dramatische exodus van Joden uit de voormalige Sovjet-Unie, ontving Eitan een visioen van de Heer. Hij zag een oase in de woestijn, die stond voor een genadevolle bediening onder talloze immigranten die in Israël aan zouden komen.

In 1992 verhuisde de familie Shishkoff naar Israël. Drie jaar later werd de droom van het dienen van de behoeftige im-

migranten en de oorspronkelijke inwoners van Israël realiteit. Ze verhuisden naar de regio van Haifa en begonnen met een gemeente onder de naam *Tents of Mercy* (Ohalei Rachamim). Naar het model van de eerste gemeentestichtingen zorgde het leiderschapsteam van Tents of Mercy voor de toerusting en opleiding van nieuwe leiders die vier nieuwe gemeenten oprichtten, zodat er een netwerk van bevriende organisaties ontstond. Eitan en Connie hebben vier kinderen en negen kleinkinderen, die allemaal in Israël wonen.



[ BARCODE ]



HOE ZIT DAT MET ONS? | EITAN SHISHKOFF



EITAN SHISHKOFF

# HOE ZIT DAT MET ONS?

*De roeping van de volken in de eindtijd  
en de opwekking van Israël*